



Ma

11

Sint Maartenviering 2013.

We kijken met plezier terug naar de Sint Maartenviering op 11 november. Samen in de kerk beginnen, sfeervolle verlichting en een prachtig spel van de bedelaar en Sint Maarten op het veldje achter de kerk. Vervolgens een echte winderige novemberavond en dan zingend langs de deuren. Dat leverde een prachtige eindopbrengst op...

Bekijk de foto's op de website!

Lees de verhalen van middenbouw en bovenbouw...



Jildert schrijft...

We waren om 5 uur naar de kerk gegaan. Ik ging met herre-klaas naar de kerk. We moesten eerst zingen en we moesten daarna heel stil naar het piel. Toen was daar de bedelaar. Hij ging weg draven en kwam weer terug lopen. Sint maarten kwam met zijn witte paard. Tien minuten later gingen we lampion lopen. Ik zat bij Xanne, Mila en Wytske in de groep. Wij hebben €92,49 opgehaald en met de hele school €624,32. Met de mensen van Gaastmeer €1074,34 . Een nieuw record!

Rauke vertelt...

11 november.

We kregen heel veel snoep en volgens juf Annalies konden we heel goed zingen. We kwamen bij heel veel huizen langs en bij mijn beppe, maar ook bij Piet en Djoeke. Eerst hadden we €624 euro en 34 cent met de hele school opgehaald, maar we kregen er nog €450 euro bij. Dit was van de kerk. Samen hadden we €1074,34 en dit was een nieuw record!!!!

Rinze schrijft....

Sint Maarten.

Het was maandag elf november en het was ochtend. "Ik ga naar school" zei ik tegen mama. 's Middags ging ik weer naar school en we gingen naar binnen. We gingen verkeer doen en we gingen daarna naar huis. Ik ging naar mijn beppe en zij zei tegen mij: "je moeder komt direct. En daar was ze. Ze zei "nog even wat eten voor het lampion lopen." Ik zei: "Oké mama" en ik ging toen eten. Toen gingen we naar school, maar iedereen ging naar de kerk. We gingen met de lampion naar een rond veld met gras. Toen zagen we een rare man. Hij liep raar en we liepen daarna naar Auke zijn

winkel. En we gingen lampion lopen. Om zeven uur waren we klaar en hadden we 99 euro en 4 cent opgehaald. We hadden veel snoep gekregen.



Wiebren

Sint maarten

We zijn eerst in de kerk geweest en ik zat bij Sietse, Wytse en Sil. Na de kerk gingen we naar de winkel toe. Daarna gingen we lampion lopen. We deden de Wieldijk en onze begeleider was juf Wiepie. We hadden €76 opgehaald. Ik had sterren en een maan op mijn lampion.

Schrijver: Franke...

Sinten maarten



Om 17:00 uur moesten mijn zusje, vader en ik in de kerk zijn. Eigenlijk moesten we in de school zijn! We gingen naar de kerk. Toen moesten we een liedje zingen. Toen vertelde meester Willem een heel lang verhaal dat was leuk. De dominee zei: "Ik heb gister een man gezien bij het Piel. Hij zag er arm uit. Hij schrok een beetje van mij." Onderaan het papier van de liedjes stond: ssssst we gaan Sint Maarten ontmoeten. En toen gingen we naar het Piel en zagen we de bedelaar. Die zag er erg arm uit. Hij ging op een boomstam onder een schemerlamp zitten. Toen kwam Sint Maarten op het paard (maar eigenlijk waren het mijn vader en Carolien, naast ons paard). Daarna gingen we naar de troefmarkt. Daar maken we de groepjes van het lampionlopen altijd. Ik zat bij Ties, Herre-Klaas, Gerben en we deden de Keapwei. Ik liep voor het eerst de Keapwei. Ik mocht voorin. We gingen eerst naar het einde van de Keapwei. We gingen van het einde naar het begin van de Keapwei. Wij hadden heel veel snoep, dat was lekker. Er waren 4 niet thuis. Op school kregen we lekkere warme chocomelk en een koekje. We deelden ons snoep, we hadden lekker veel! En we gingen weer naar huis.

De opbrengst was 1074,34 euro.

The end 😊

Schrijver...
Gerben Eelke Wiegersma

Sint maarten

We gingen met de auto naar de kerk .daar was dienst over het feest sint maarten. Daarna gingen we naar buiten. Daar was een voorstelling van Sint Maarten.
Daarna gingen we naar de troefmarkt. En toen uiteindelijk langs de deuren. We hebben veel geld en snoep opgehaald. Wij hadden met ons groepje 98,10 euro. Maar de kerk gaf er nog 450 euro erbij. Toen hebben we het snoep uitgedeeld en toen eindelijk naar huis.

Einde ☺

Herre-Klaas schrijft...



Lampion Marije, groep 3
Van Rinze-Jelle Iedema

Sint Maarten 2013 11 november

In de kerk gingen we liedjes zingen. Meester Willem vertelde het verhaal over Sint Maarten. Dominee Tienke vertelde dat ze een bedelaar had gezien. En toen gingen we naar het Piel.
Daar was de bedelaar , hij had het erg koud en toen kwam Sint Maarten en sneed met zijn zwaard de mantel in tweeën en gaf een stuk aan de bedelaar. Toen gingen we naar de winkel en maakten we de groepjes. Ik zat bij Franke ,Gerben, Ties en meester Willem als begeleider. We liepen de Kaepwei.
We hadden 98,10 euro opgehaald. De kerk gaf er nog 450 euro erbij .Met de hele school hebben we 1074 euro opgehaald .We hadden natuurlijk nog veel snoep gekregen en dat hadden we aan het einde uitgedeeld.

Sint Maarten

We gingen maandagmiddag lampionlopen. Om 5 uur naar de kerk. Daar moesten we liedjes zingen. Dat was wel leuk, en meester Willem vertelde een verhaal over sint maarten en dat ging zo: Het was heel koud. Sint Maarten ging met zijn paard naar de stad. Hij kwam een bedelaar tegen en die had het heel koud. Sint Maarten pakte zijn zwaard en sloeg zijn mantel door midden. En gaf een helft aan de bedelaar. Later gingen we naar een paar vakantie huisjes. Daar was een open plek en daar stond een schemerlamp. Toen deden volwassenen een toneelstuk. Over Sint Maarten en de bedelaar. Dat was wel grappig. De bedelaar die ging bij een schemerlamp zitten. Toen kwam Sint Maarten en pakte zijn zwaard en sloeg het in twee stukken. Toen was het afgelopen. Toen gingen we naar de winkel. we liepen naar de straten we naar de straten. Het regende gelukkig niet. Later toen we terug waren had iedereen geld meegebracht.

Hellingpaad:	€92,49
Wieldyk:	€76,00
Jan Jelle s Hofstrite:	€79,90
Keapwei:	€98,10
Turfdijk:	€177,00
Munkedijk:	€99,25

Toen hadden we 624,34 euro. Maar de kerk gaf er nog 450,00 erbij.
En toen hadden we 1074,35 en toen gaven we het aan de stichting MAHER

☺

THE END

☺

